

Herdenkingsmonument Remy Mangnus

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ereburger van Blanes in Spanje.



1-12-1932

16-8-1999

(Onthulling monument op 20 augustus 2016)

Activiteiten van Remy Mangnus in Graauw

Op jonge leeftijd (20-25jaar) hielp Remy kapelaan Stuyk en kapelaan Pitt met het organiseren van activiteiten voor de jeugd van Graauw, als jeugdleider in het patronaat (nu gemeenschapshuis). Met de jeugd van Graauw bouwde hij het Mariakapelletje aan de Stenen Beer.

Een van zijn belangrijkste realisaties ligt op het gebied van tafeltennis. Hij werd al meteen bestuurslid van de tafeltennisvereniging Sint-Aloysius. Door zijn creatieve organisatietalent en doorzettingsvermogen bood hij de jeugd telkens weer nieuwe uitdagingen, en liet ze deelnemen aan echte tafeltenniscompetities in Zeeland, waar de vereniging in korte tijd de hoogste afdeling van Zeeland bereikte.

Door de aanhoudende successen besloten Remy en zijn vrouw Henny in 1967 achter hun huis aan de Dorpsstraat een tafeltenniszaal te bouwen met hulp van de leden en vrijwilligers. En al snel behoorde Sint-Aloysius tot de subtop van Nederland, de “Promotie Ereklasse”, dat wil zeggen tot de Beste Twaalf van Nederland. Iets later kwam daar het Damesteam bij: de dames speelden in de Ereklasse (hoorden dus bij beste zes teams van Nederland). Voor een klein dorp als Graauw was dit een unieke realisatie.

Remy organiseerde voor zijn tafeltennissers diverse trainingskampen in binnen- en buitenland. Om dit allemaal te bekostigen organiseerde hij maandelijkse dansavonden.

Na een betreuenswaardige breuk tussen Sint-Aloysius en Remy in 1980, begon hij met het organiseren van de trimkoersen: vanaf 1988 resulteerde dit in de maandelijkse trimlopen, die tot over de grens een grote vermaardheid verwierven: er waren soms wel 800 tot 900 deelnemers. Ook organiseerde hij voor de lopers de deelname aan marathons en trimlopen in New York, Moskou, Parijs (Versailles), en verder in Schotland, Engeland en Duitsland.

Daarnaast – eigenlijk al veel eerder, in 1959 – was hij begonnen met zijn georganiseerde reizen. De eerste reizen gingen naar Lourdes. Daarna volgden voor de jeugd de reizen naar Spanje, 40 jaar lang. Elke zomer tijdens de schoolvakantie vertrokken de bussen vanaf het schoolplein (nu het Arnold Bruggemanplein) naar de Catalaanse badplaats Blanes, voor een verblijf van twee weken. Na terugkeer vertrokken dezelfde bussen dan weer met een volgende groep. Dat alles tegen een zeer leuke prijs.

Deze jeugdreizen trokken jaar na jaar volle bussen. Men at en sliep in tenten. Later konden ook de volwassenen een caravan huren.

Een monument voor Remy Mangnus

De *Dorpsraad Graauw* zet zich momenteel in om een herdenkingsmonument voor Remy Mangnus te realiseren. Gedacht wordt aan een bronzen borstbeeld op een sokkel met een tekstplaatje, op het Arnold Bruggemanplein te Graauw, pal op de hoek van de Dorpsstraat en de Jacintastraat. Hiervoor wordt gezocht naar sponsoring door bedrijven of particulieren, en naar subsidie door de overheid.

Met het oog op fondswerving voor dit herdenkingsmonument is er een aantal activiteiten gepland waaronder bijvoorbeeld een loterij en/of toernooi. De voornaamste evenementen ter sponsoring zijn alvast twee trimlopen te Graauw. De eerste is gepland op vrijdag 6 mei 2016 om 19.30 uur, de tweede op zaterdag 20 augustus om 15.00 uur. Na deze tweede trimloop wordt het monument onthuld.

Uiteraard kunt u ook een persoonlijke bijdrage leveren aan het monument voor Remy Mangnus. Doneren kan op rekeningnummer van Stichting Dorpsraad Graauw

NL03 RABO 0322 6091 00

onder vermelding van "herdenkingsmonument Remy Mangnus". Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.